



Lesopening 05-2018, 'Acht is meer dan duizend'!

'From Russia with love', zo luidt de titel van een **James Bond**film

uit 1963. De Bondfilms vormden een romantisch-spannende parodie op het altijd aanwezige machtsspel tussen Oost en West in die tijd. Na de val van het communisme in **1989**, dachten velen dat het met de animositeit gedaan was, en dommelden in. Maar nu blijkt dat spionagediensten nog steeds volop bezig zijn om in het



'**verborgene**' grip te krijgen op regeringen en politieke leiders zo te kunnen **manipuleren**. Nu gebeurt dit door inwoners van buurlanden op het verkeerde been te zetten door middel van '**nepnieuws**'. Onze regering en die van bevriende naties moeten goed opletten en **acht geven** om dit gevaar vóór te zijn en gaan ook zelf actief de 'markt' op. De Nederlandse **AIVD**, die ook in het verborgene werkt, slaagde erin de Russische geheime dienst te hacken en kwam er daardoor achter hoe Russische hackers de computers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken waren binnen gedrongen. Wat mensen met slechte bedoelingen aan kwaad kunnen verrichten, laat zich makkelijk raden. Maar wanneer spreek je op dit gebied van goed en kwaad? Heeft dat alleen met **eigenbelang** te maken, of bestaan er regels die voor alle mensen en alle landen gelden? In de Bijbel staat het verhaal dat God aan Mozes **Tien Regels** gaf. Daarvan gaan er **zes** over hoe mensen **met elkaar** om moeten gaan: eerlijk, integer en respectvol. Zulke regels vormen de basis van ons geweten en van onze wetten, ook internationaal. En daarnaast moeten vreedzame en goedwillende mensen natuurlijk **alert** en slim zijn: acht is meer dan duizend: aan opletten in zaken heb je meer dan aan duizend euro. Zo is het ook in zaken van politieke aard. Over hoe moeilijk dat is sprak ook Jezus:

16¹Jezus richtte zich ook tot zijn leerlingen: 'Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. ²De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: "Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven." ³Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. ⁴Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. ⁵Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: "Hoeveel bent u mijn heer schuldig?" ⁶"Honderd vaten olijfolie," antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: "Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van." ⁷Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: "En u, hoeveel bent u schuldig?" "Honderd balen graan," luidde het antwoord. De rentmeester zei: "Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van." ⁸En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht (Lukas 16, 1-8).

